

De afgelopen periode

We kijken in de politiek veelal vooruit. Immers regeren is vooruitzien. Maar het is zeker ook goed om eens terug te blikken. Zo hebben we de afgelopen periode in de gemeenteraad gesproken over uiteenlopende onderwerpen. Een kleine opsomming: vervangen kademuur Musselkanaal, provinciale inpassingsplan Agrarische bouwpercelen, wijkvisie Cereswijk, Financiering jeugdhulp 2018-2020, uitbreiding aantal AED's, voorjaarsnota 2017 en Perspectiefnota 2018-2021, jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 WEDEKA, takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen, VANG (van afval naar grondstof) 2017-2020 en dat waren lang niet alle onderwerpen. Kijk ook eens op www.stadskanaal.christenunie.nl

Wat daarnaast nog het vermelden waard is zijn de aangenomen moties met als titels: **'ChristenUnie Stadskanaal wil aandacht voor eenzaamheid'**, **'ChristenUnie Stadskanaal wil gratis 'VOG' voor vrijwilligers'** en **'ChristenUnie en SP willen geld voor zorg behouden'**. We praten u, als fractie zijnde, graag bij over deze en andere onderwerpen op de ledenvergadering in het najaar op D.V. 22 november 2017 te Mussel.

Glasvezel: vanaf 1 september start de inschrijving

SNEL INTERNET



Internet
Telefonie
Televisie

Bij voldoende belangstelling wordt eind 2017 in de buitengebieden van Westerwolde en Stadkanaal begonnen met de aanleg van glasvezel door **MABIN Groningen**. Op de ambassadeursavond werden de [providers bekend gemaakt](#).

Meer dan **2600** huishoudens hebben aangegeven belangstelling te hebben! Namens de ChristenUnie Stadskanaal is Frits van der Heide politiek ambassadeur.

Belangrijke data onderweg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Startavond in de Maarshorstflat (Wiekedreef 2, 20.00 uur)	21 september 2017
Ledenvergadering (CGK Mussel, 19.45 uur)	22 november 2017
Gebedsbijeenkomst	21 februari 2018
Verrassende campagneactiviteit	17 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezing	21 maart 2018

Leesbare brieven

*“De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.”*

(Psalm 19:2 HSV)

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.”

(Romeinen 1:20 HSV)

Ik heb de laatste tijd woordenwisselingen gehad over 2 onderwerpen die altijd een hoop emoties en heftige reacties losmaken. Evolutietheorie en euthanasie. Onderwerpen waar ik met niet-christenen van mening over verschil. Zo af en toe zelf zo scherp dat je wordt verweten dat er waarschijnlijk een steekje bij je los zit. Want ‘religies prima, als ze maar niet verder dan de voordeur van je huis of van de kerk komen’. Steeds meer en meer wordt dat de algemene teneur in Nederland. En dan dreigt er zomaar het gevaar dat we ons als christenen ook daadwerkelijk terug laten duwen tot achter die deuren, en onze mond maar gaan houden op alle terreinen daarbuiten.

Uiteraard moeten we alles op alles zetten om dat niet te laten gebeuren. Dat zal duidelijk zijn. Want we hebben als christenen juist op al die terreinen buiten onze voordeur een belangrijke taak gekregen. Namelijk om te getuigen in woord en daad over die geweldig almachtige God die niet alleen maar Heer van de binnenkamer wil zijn, maar ook van alles daarbuiten. En nu is het mooie dat, zelfs áls wij onze mond zouden houden, er verteld zal blijven worden over Gods majesteit en het werk van zijn handen. Dag en nacht gaat er namelijk een boodschap uit van Gods schitterende schepping en hoe Hij deze schepping in stand houdt en regeert.

God heeft zijn afdrücken achtergelaten in zijn schepping. Zijn handtekening is op zoveel plekken te ontdekken, zou je kunnen zeggen. In het groot: denk aan het onmetelijke heelal, of de machtige bergketens en zeeën die wij op deze wereld hebben. Maar zeker ook in het klein: denk bijvoorbeeld aan het voortgaande onderzoek naar DNA en hoezeer de wetenschappers daar versteld van staan. Zelfs zozeer dat verschillende wetenschappers tot de intellectuele conclusie komen dat er op één of andere manier een eerste superintelligentie ten grondslag moet liggen aan de oorsprong van het leven en de complexiteit van de natuur.

En dan blijkt ook maar weer hoe raak en treffend de Bijbelse boodschap vaak is. Er wordt van alle kanten in de schepping gesproken over Gods kracht en goddelijkheid. De vraag is alleen of je daar oog voor wilt hebben, die boodschappen wilt horen, en vervolgens je verstand wilt gebruiken. Niet dat dat genoeg is, maar wel voldoende om ieders verontschuldiging te ontnemen (vervolg van Rom. 1:20). Als je moedwillig je ogen en oren ervoor sluit, en je mond als je er over mag praten, kun je later niet aan komen zetten met ‘ik had geen flauw idee’.

Maar ik zei al: niet dat dat genoeg is. Vanuit zijn wens dat de mensheid Hem leert kennen, is God naast het boek van de schepping met nóg een boek gekomen: de Bijbel. En daarmee kunnen we, naast de ontdekking dát Hij er is, ook te weten komen wie Hij is. Helemaal door het derde Boek dat Hij gegeven heeft: het leven van zijn Zoon Jezus Christus. Nog nooit in de geschiedenis was Gods identiteit zo scherp te zien als in Hem.

En wij? Wij mogen nu leesbare brieven zijn (2 Kor. 3), die ook door God ingeschakeld worden om de wereld te laten weten wie die God is waarover heel de schepping spreekt. Laten we dat vooral blijven doen; ieder op onze eigen plek. Niet de voordeur door naar binnen, maar door die voordeur juist naar buiten! Juist ook in de politiek.

*Frits van der Heide
raadslid ChristenUnie Stadskanaal*